

Faerholdt = Stægten
Fra Nr. Faldingbjerg og
sdr. Brum i Fjends Herred.

Ifølge matrikel af 1688 hørte faurholdtgården i nr, feldingbjerg under Oberst Volf von buchvaldt til lundgård i gammelstrup sogn. Der var 2 Fæstere på faurholdtgården - uden tvivl brødre- den ene heder Peter jensøn og den anden Christen jensøn Faurholdt, et gammelt Hartkorn fra 1662-66 blev ved ommatrikelberegningen i 1688 nedsat fra 8-1-1 til 7-3-11. Grønkjær betegnes som hovedgård, dog med upræviligeret hartkorn -nedsat fra- 17- 5- 1-1 til næsten det halve nemlig 8-7-3-2, og hørte til velbårne Storm Bilde paa Jungetgård i Nordsalling; men den er nu ganske udparselleret i små bidder. Vorsgård ejedes af velbårne Jomfru Mette Kås, og havde til Fæstere Troels Sørenssøn, der er stamfader til troelsslægten både i feldingbjerg- Søby - Tastum -Brøndum og Hvidbjerg i Salling og mange flere steder; Vorsgård var lidt mindre end Faurholdt, nemlig på 7-2-3-1 der blev nedsat til 5-4-2-2. den blev efter den sidste matrikel af 1844 delt mellem 2 brødre Lars og Niels Nielsøn Voersgård; men ellers bevaret samlet, hvorimod Faurholdtgården i 1844 var anderledes hårdt medtaget - den måtte af med 4 skipper hartkorn og Jord til skoleembedet - senere nedsat til 1-3-0 - 1 $\frac{1}{4}$ og kun en hovedlod på 1-3-1 $\frac{1}{4}$ hartkorn nedsat til 1-2-1 $\frac{1}{4}$ - 1 $\frac{3}{4}$ blev tilbage, som da af Troels Jeppesøn, der kom fra Hem i Salling og var Søn af Jeppe Jeppesøn Josepsøn og hustru Else Sørensdatter fra Søby, hun havde tilnavnet -Voersgård- Derefter blev ejendommen overtaget af sønnen Jeppe Troelsøn der den 14 i 10 - 1853 blev viet til pigen Mette- Marie Nielsdatter af Faurholdtslægten - som før nævnt, kaldte han sig Ejer af Faurholdtgården og sønnen Troels Jeppesøn var Forvalter;

Fra Faurholdtgårdens Hovedlod på Nr, Feldingbjergs mark flyttede Niels Christensøn faurholdt med sin hustru Johanne Sørensdatter til Sdr, Ørum, hvor de prettede en ny Faurholdtgård, nemlig Nr 16 sdr, Ørum By med 3-7-1 $\frac{1}{4}$ - 1 $\frac{1}{4}$ gammelt hartkorn der 1844 blev nedsat til 1-6- 3- 1 $\frac{1}{2}$ i hartkornstakst. Christen Sørensen boede i Gammelstrup matrikel 12 hartkorn 11-3-11- 2 Han var Far til Søren Christensøn der giftede sig ind i faurholdtslægten og overtog dermed navnet Faurholdt- navnet blev ham simpelthen givet af byens beboere

-2-

Christen Jensøn Faurholdt af Faurholdtgården i Nr. Feldingbjerg må have stået sig godt med sin Patrone Oberst Vulf von Buchvaldt på Lundgård, for den 28- 3- 1688 havde han en Søn til dåbsfremstilling i Kirken, som blev døbt med navnet Wulf- hvilket jo tyder på at Sønnen er opkaldt efter Herremanden på Lundgård-Christens hustru var Ermegård Nielsdatter som døde på faurholdt i 1720, I kirkebogen står der som følgende.

Den ærlige og salige Danekvinde Ermegård Nielsdatter - Christen Jensøns hustru af Faurholdt død 73 år gammel begravet anden påskedag 1720 " " Hun må altså være født 1647- I året 1725 døde hendes mand Christen Jensøn Faurholdt 69 år gammel altså født 1656, Ermegård har altså været 9 år ældre end sin mand Om hun med sit smukke navn Ermegård- og som den -ærlige og salige Danekvinde har haft store adkomst til fæstegården Faurholdt end Manden, vides ikke, men er rimeligt, og om det skyldes mere hende end Manden, at Sønnen blev kaldt op efter herremanden, med det for Bonden så sjældne navn, "Wulf" (også skrevet volf) kan der også kun gættes på, ihvertfald gjorde den daværende sognepræst mere stads af hende end af manden ved den kønne betegnelse i kirkebogen (:ærlige og salige danekvinde) ved begravelsen.

Wulf Christensen Faurholdt ,født den ? 1688 død 1766 var gift med Kirsten Lauridsdatter født i 1694 og død i 1770. Dengang og langt frem i tiden blev børnene hjemmedøbt - så præsten kørte næsten altid lige i hølene på Jordemoderen; men efter dåben blev børnene senere fremstillet i kirken -(dåbspublication) således havde Wulf Christensen Faurholdt og Kirsten Lauridsdatter , femte søndag i trinitatis 1725 deres Søn i Kirke - med navnet Jens Wulfson Fauerholdt, han blev båret af præstekonen maren guldager og faddere var Ivar andersøn af Grønkjær- Jens Jensøn af Faurholdt (farbror)som kaldtes ,,den ældre'' (se herunder) - Chr Mogenssøn af Kirkegård-Mette- Jens møllers hustru af Skammelstrup Mølle- Anne, Søren troelsøns Hustru af nr,feldingbjerg og Inger, Chr,mogensdatter af Kirkegård Det ser ud til at der har været stor Gilde og stor stads er der gjort ved lille Jensses komme.

Wulf Christensøn og hustru Kirsten Lauridsdatter kom ikke til at bo i Faurholdt; men i Stoholmgård der dengang var en enestegård, og ejedes af velbårne Fru Helle Uhrne (hartkorn 14-2-2-2 nedsat til 8-7-1-2) hvorfra de begge døde og hvorfra de blev begravede, Wulf Christensen den 11 søndag efter trinitatis 1766 og hans Enke kirsten Lauridsdatter 7 søndag efter trinitatis 1770, hendes alder opgives ikke.

Den 18-5- 1814 døde Christen Wulfson og begravedes den 30-5-1814 som aftægtsmand i nr.Feldingbjerg 86 år gammel+3 mdr og 18 dage, han er altså født den 1 februar 1728. han var en yngre Bror til Jens Wulfson af Stoholm, og opkaldt efter sin Farfar-Christen Jensøn Faurholdt, som skik og brug dengang ufravigeligt var; men hvorfor ikke den ældste Søn blev kaldt Christen -men Jens- hvilket er en brud på skikken - er ikke nemt at vide, måske den ældre Jens Jensøn Faurholdt har haft nogen betydning her. (se fadderne på foranstående)

Jens Jensøn Faurholdt -kaldet den ældre- var født i 1698 og han døde i 1763 . Han var gift med Mette Sørensdatter- født 1690 og hun døde i 1765. De havde deres søn Jens Jensøn- kaldet den yngre- i kirke 1730- han omtales senere - hans Far var 65 år og Moderen 75 år da de døde; men vi må omtale Jens Wulfson nærmere.

Jens Wulfson født 1725 (se stk 3) var gift med Anna Pedersdatter født 1626. og de var gårdfolk eller gårdfastere i stoholm. deres datter Mette Kirstine Jensdatter af Stoholm var i kirke 1757 og Fadderne var Jens Mørck i Grønhøj-Peder Jepsøn og Peder andersøn af troelstrup - Søren Troelsøns datter (af Nørby) d.v.s Nr feldingbjerg (Voersgård) -Peder Møllers datter af skammelstrup og Jens Skrædders Kone Maren af Søby. Barnet var so almindelig døbt hjemme den 2-9 samme år. Anna Pedersdatter blev begravet den 7-8- 1758. den lille datter Mette Kirstine var da kun 1 år. Anna pedersdatter døde af et slagtilfælde, ved Stoholm vande da ingen var hos hende, d.v.s. Apoplekssi og det var antagelig i forbindelse med drukning -da hun under anfaldet var styrtet i vandet - hun blev kun 32 år og 7 mdr. gammel. Jens Wulfson blev gift igen og hans anden hustru Johanne Nielsdatter af Stoholm,måtte Jens Wulfson følge til graven den 30- 10- 1808 hun var da 78 år 7mdr. 3 uger og 4 dage gammel Den 2 - 12 - 1811 begravedes Jens Wulfson af stoholm 86år 6 mdr.5 dage gammel -Han overlevede således 2 hustruer med godt 3 år.

- Tilføjelse-

Forhenværende gårdmand Jens Wulfsons datter Marie Jensdatter af Stoholm, døde som aftægtskone ved sin søn Niels Ajstrup i nr= Feldingbjerg den 17-6-1852. 79 år gammel,altså født i stoholm 1753. Hun havde været gift med Christen Jensøn Ajstrup, hvis Søn Niels-Ajstrup var fremstillet i kirke den 26- 12 1815 og blandt Fadderne var både Christen Faurholdt og Niels Faurholdt af sdr,Feldingbjerg som vi kommer til senere.

Jens Jensøn Faurholdt denyngre (se stk 4) blev født 1730. og døde allerede 1759. Den 27-10- 1751 blev han trolovet i feldingbjerg med Mette marie Christensdatter tårup, født 1728 og død den 20 - 8 - 1808 80 år gammel, De blev viet sammen den 16-11- 1751. Der var dobbelt Trolovelsesgilde idet Mette Maries Broder Peder Christensøn Tårup blev trolovet med Karen Jensdatter Fauerholdt og de fik samtidig fæstebrev på hans Fars Gard som formenes lå i Tårup i det nuværende Sparkjær Kirkedestrikt. Jens Jensen faurholdt (den yngre) fik fæstebrev på Faurholdtgården den 2-10- 1751. Anden pinsedag 1752 havde unge Jens Faurholdt og hustru, Mette marie ChristensdatterTårup- deres Søn Jens i kirke - altså den tredje Jens Jensøn Faurholdt - Faddere var Knud nielsen af Skamelstrup Mogens Knudssøn af Troelsstrup- Jens Wulfson af Stoholm -Peder Andersen Torups Hustru af troelstrup- Peder Jeppesøns datter Dorthie og Peder Torups Kone af Nørby (nr feldingbjerg) bar barnet - hun var hans Faster , og stedbetsignelsen tyder på at de boede i nr.Feldingbjerg . Da Jens Jensøn faurholdt (den yngre) døde - som foran nævnt- 1759 - 29 år 3 mdr. gammel, ægtede hans enke Mette Marie Christensdatter i Faurholdt den 26 - 9 - 1759 Niels Nielsson af Sparkjær- Brudgommen er altså rykket ind i Faurholdt, og han arvede med Enken ikke blot Gården ; men også navnet -Faurholdts For vi kan læse i kirkebogen at Niels nielsen Faurholdt døde den 14 -12- 1818 og han blev begravet den 26 - 12 1818 i nrFeldingbjerg 84 år gammel -han er altså født 1734. Hans Hustru Mette marie Christensdatter var død 10 år før; Hun var olevet begravet den 25 - 8- 1808. Imellem deres børn kan især nævnes Gårdmand og Sognefoged Christen Nielsson Faurholdt - der var gift med Kirsten Jensdatter af nr Feldingbjerg, og de var så forældre til Niels Christensøn Faurholdt, der havde en udflyttergård på Nr Feldingbjerg markog var gift med Johanne Sørensdatter fra Stoholm (gl Johanne)

Mette marie og Niels nielsøn Faurholdt var også forældre til Anders Nielsøn i stoholm , som betegnes som Johanne Sørensdatters stedfar, Gårdmand og Sognefoged Christen Nielsøn Faurholdt døde den 15 -2- 1835 og begravedes den 22-2 samme år, 70 år gammel altså født 1765. Før vi går videre med de unge udflytterfolk Niels christensøn og hans Johanne Sørensdatter, på Nr. Feldingbjerg Mark må vi lige se lidt nøjere på den sidste Jens Jensøn Faurholdt.

-7-

Jens Jensøn Faurholdt (tredie Jens) blev som før nævnt født i 1752 og var ældste Søn og barn i faderens første ægteskab. Han blev den 22-4 -1779 viet til pigen Mette Kirstine Jensdatter - datter af Jens Wulfsøn af Stoholm ,Hun var født i 1757 og døde 1845 (Bemærk at de var i familie - idet de havde fælles Oldefar) Deres forlovere var Peder nielsøn af Dommerby- Gårdmand Niels Christensøn i Søby og Niels Christensøn Faurholdt af Nr. Feldingbjerg. I 1788 blev Jens Jensøns og Mette Kirstines femte datter ført i kirke 8hjemmedøbt den 4 -5- 1788) Hendes moster Anna- også datter af jens Wulfsøn- bar barnet, Og faddere var Niels nielsøn Faurholdt og sønnen Gårdmand og Sognefoged Christen Nielssøn Faurholdt ;endvidere Søren Pedersøn af sdr, Feldingbjerg og Jens Wulfsøn af stoholm - altså Morfaderen; I 1794 blev endnu en datter født, og hendes navn blev Anne Catrine Jensdatter Hun blev den 12 - 11- 1818 gift med Lars Vistesén - han var 27år og hun var 24 år gammel; Jens Jensøn Faurholdt betegnes da som boende i sdr, Feldingbjerg; antagelig fordi Hans Stedfar Niels Nielsøn Faurholdt (fra sparkjær og bagefter halvbroderen Gårdmand og Sognefoged Christen Nielssøn holdt till i Faurholdtgården ,når de bliver 2 hold børn, går det gerne sådan, at at det ældste hold- enten flyver fra reden - eller må ud af denne for at give plads for det andet kuld og dennes familie. 15 - 6 - 1831 døde Jens jensøn Faurholdt som aftægtsmand i sdr.feldingbjerg 79 år og 2 mdr, gammel og den 24 - 10 - 1845 døde hans hustru Mette Kirstine Jensdatter som aftægtskone 88½ år gammel (se stk 5)

Niels Christensøn Faurholdt fik en udflyttergård på nr, Feldingbjerg mark . I kirkebogen kan vi se at Niels Christensen Faurholdt Nr feldingbjerg , som var Søn af Christen nielsøn Faurholdt og hans hustru kirstine Jensdatter , blev confirmeret 16 år gammel i 1816 han er altså født i århundredskiftet 1800, som før nævnt har han stået Fadder ved forskellige barnedåb 8 lo -4 - 1823 — 22 - 2- 1824 - 17 - 3 - 1827) og den 6 - 9 - 1829 blev han i Nrfeldingbjerg Kirke viet til pigen Johanne Sørensdatter som tjente hos sin stedfar gårdmand Anders Nielsøn i Stoholm , hun var 27 år gammel og niels Faurholdt var 29 år og tjente ved sine forældre efter giftermålet overtog de unge så udflyttergården på nr feldingbjerg mark. Forlovere ved deres Bryllup var Brudens stedfar Anders nielsøn og brudgommens Far sognefoged Christen nielsøn Faurholdt i feldingbjerg sogn. Niels Christensen Faurholdt og Johanne Sørensdatters Børn kan nævnes som de er ført ind i kirkebogen.

- 1.-Kirstine Nielsdatter født den 13 - 1 - 1830 datter af Niels Christensen og hustru Johanne Sørensdatter begge Faurholdt i en udflyttergård på Nr feldingbjerg mark- døbt den 7 - 1830 og kaldt op efter sin Farmor, Faddere var Peder Jakobsøn tjenende sine forældre i Gammelstrup- Anders nielsøn Gårdmand i Stoholm - Laus Voersgård og Knud Christensen i Nr, Feldingbjerg, samt Margrethe Lauvsdatter Gårdkone i Nr feldingbjerg, (om den sidste mere senere.)
- 2- Anne marie Nielsdatter født den 1- 3 - 1832 og døbt den 13 - 4 - 1832 - i Kirke den 14 - 8 - samme år Faddere var Anders Nielsøn stoholm (det var Moderens stedfar) Lavs vodsgård Stoholm Gdr, i nr Feldingbjerg - Knud Christensen i Nr Feldingbjerg Samt Mette Marie Sørensdatte Gårdkone i sdr Feldingbjerg § sikkert en Møster) Da børnenes moder Johanne Sørensdatter blev confirmeret i Feldingbjerg Kirke 1809 Står Anders Nielsøn - hos hvem hun opholdt sig - betegnet som hendes stedfar. Hun er født den 21 - 6 -1802 og er døbt i Højslev Kirke den 9-7 -1802.

—3—Christen Nielsøn Faurholdt født den 29 -2 - 1838, i kirke
den 29 - 4 - 1838 Faddere var Laust Nielsøn i Nr feldingbjerg
Gårdmand Anders Nielsøn i stoholm -Gårdmand Jens madsen i smollerup
samt Ingeborg Christensdatter (en Faster) Nr Feldingbjerg.
Det ser således ud til at Niels Christensen Faurholdt og hans
Johanne Sørensdatter er flyttet til sdr. Ørum Fjends herred kort
efter Sønnens fødsel- altså efter 1838, ihvertfald før omtalte
Jeppe trelsen ved bestilling af tinglysning den 14 - 10 - 1853
betegner sig som ejer af Faurholdtgården i Nr feldingbjerg- eller
rettere hovedlodden der var blevet tilbage efter udparselleringen
af den gamle Faurholdtgård, det må endå være før den tid da Jeppe
Troelsens Fader Troels Jeppesøn i marts 1844 står betegnet som
Ejer af Udflyttergården på Nr Feldingbjerg mark.

-) 9-(

FAURHOLDTSLÆGTEN I SDR ØRUM PR HØJSLEV FJENDS HERRED VED SKIVE

Den 26 - 10 - 1860 blev ungkarl Søren Christensøn af gammelstrup
32 år gammel viet til Pigen Kirsten Nielsdatter af sdr Ørum 30½ år
gammel - Brudgommen Søren Christensøn (blev altid senere kaldt
Søren Faurholdt) var søn af Christen Sørenssøn og hustru karen
Knudsdatter Boelsfolk i Gammelstrup hvor sønnen var født den
28 - 9 - 1828 og døbt 15 - 10 1828 - hans Brud Kirsten Nielsdatter
var datter af gårdmand Niels Christensøn Faurholdt og hustru
Johanne Sørensdatter i en udflyttergård på Nr, Feldingbjerg mark
hvor hun var født den 13 - 1 - 1838, (se stk 8 -nr 1)

Niels Christensøn Faurholdt fra Nr feldingbjerg mark - nu gift
aftægtsmand i den nye Faurholdtgård i sdrØrum døde den 18 - 3 -1873
og begravedes den 26 - 3 1873 - 72 år gammel, dødsårsagen var vattersot.

Hans Enke Johanne Sørensdatter (kaldet gammel Johanne) døde
som aftægtskone hos Dattersønnen på den samme gård- den 26 - 1 - 1890
og blev begravet den 4 - 2 - 1890- 88 år gammel.

Midt i 1800 tallet går man bort fra den gamle gode skik at lade en Søns efternavn være Faderens fornavn med endelsen -Søn - og en datters efternavn - Faderens fornavn med endelsen - datter- dette gav jo dog den rigtige mening - nu fik både sønnen og datteren det samme efternavn som faderen men med endelsen -sen-

Niels Christensen Faurholdt af sdr Ørum blev født den 20 - 11 -1861 opkaldt efter bestefaderen, Søn af Søn af Søren Christensøn Faurholdt fra gammelstrup og Hustru Kirstine Nielsdatter af sdr Ørum, der jo nu sammen med sin mand havde overtaget Faurholdtgården - Niels blev dødt den 29 - 12 - 1861. Faddere var Gårdmand Niels Fruergård af sdr?Ørum præstegård - Niels Kjær af sdr ørum - Husmand andreas kristenden af sdr Ørum Og Konen Anne marie Nielsdatter af Feldingbjerg & som var hans moster -se foran) og pigen Karen Sørensdatter fra Gammelstrup (hun var en søster til farfaderen)

Den 22-10 - 1885 vies Ungkarl Niels Christensen Faurholdt af sdr. Ørum -Søn af gårdmand Søren Christensen faurholdt sdr Ørum - boende hjemme hos Forældrene 25 år gammel , til Ungpige Maren Jensdatter der var født den 22 - 11 - 1864 og datter af gårdmand Jens kristensen i Svendstrup- hun boede også hjemme hos faderen, og var 21 år gammel Forlovere var ifølge kirkebogen - brudeparrets Fædre.(højslv Kirkebog)

Kirsten Nielsdatter - Søren Christensen Faurholdts kone, som var på aftægt hos sønnen Niels døde den 23 - 12 - 1888 og blev begravet den 29 - 12 - 1888 kun 59 år gammel. Gårdmand Søren Christensen Faurholdt - Aftægtsmand hos sønnen Niels døde den - - -1906.78 år

Niels Christensen Faurholdt døde af vattersot som Bedstefaderen den 7 - 3 - 1915 kun 54 år gammel til stor savn for hans livsstærke hustru Maren Jensdatter der overlevede ham med 30 ar og forblev Enke- hun døde den 14 - 2 - 1949 - 84 år gammel. De er begge begravet på nr, Ørum Kirkegård, hvor deres mindesten står vest for Kirken -ud for våbenhuset ned imod kirkegårdsdiget .

Niels Christensen Faurholdt og hans hustru - - - Maren Jensdatter fik 6 børn 3 døtre og 3 sønner med 3 års mellemrum -i rækkefølge

Nr 1.

Karen faurholdt blev født den 1 - 7 - 1887 -hun blev gift med Kristian kristiansen fra gl. Hald, og de fik sammen 4 børn inden hun døde den 21 oktober 1920 kun 33 år gammel - det var en blodsygdom der til sidst tog hende bort

Nr 2.

Søren Faurholdt blev født den 4 juli 1890. Han var en smuk Mand men led i mange år af et hjerteonde, som tilsidst bragte døden i en alder af 67 år den 12 - 12 - 1957, hans Kone hed Marie de fik 3 børn og de havde sammen en mindre gård på det yderste af faurholdts marker oven for Ørum by.

Nr 3.

Jens Faurholdt fødtes den 13 september 1893, Han arvede faurholdt-gården - Hans mor Maren var husmor hos ham til sin død -da han aldrig selv blev gift, Han var en rolig stouvt mand, een man syntes om Typen på en bred jysk Bonde med begge ben på jorden, Han var meget tunghør, han døde det år han kunne fylde 60 den 28 - 1 1973.

nr 4 .

Marie Faurholdt fødtes den 7 - 8 - 1896. hun blev gift med en enkemand Niels Ramsdal i hejlskov. Han havde fra første ægteskab 3 børn og de fik sammen 6 børn. Marie blev selv Enke i ret ung alder og var på aftægt ved sin ældste søn Nicolaj til sin død d. 23-6-1974

Nr 5

Johanne Faurholdt blev født den 19 maj 1899 hun blev gift med Gårdejer Torup frederiksen med hvem hun fik 7 børn hvoraf de 2 yngste er tvillingpiger. Et godt hjem at komme i - Den ældste Søn Sigvald har overtaget deres gård og Johanne og Torup har trukket sig tilbage til et hus i Sparkjær by, endnu i 1980 veltilpasse.

Nr, 6 .

Alfred Faurholdt den yngste blev født den 8 april 1902, Han blev gift med Mathea Fjends, der har en digterisk åre, De har sammen drevet Røgindgård og fået 3 sønner hvoraf den -- mellemste Søn nu har overtaget Gården og Alfred og Thea har købt hus i Stoholm

Karen Fauerholdt blev den 7 - 11 - 1913 som datter af Niels og Maren Faurholdt fra sdr Ørum gift med Kristian Kristiansen født den 5 - 8 - 1887, Søn af gårdmand Peder Kristiansen og hustru Amalie Jørgensen i gl Hald pr Højslev. Karen og Kristian fik 4 børn - den første Marie Kristiansen blev født den 19 - 9 - 1914 nummer 2 Peder kristiansen blev født den 1 - 2 - 1916 nummer 3 Niels faurholdt kristiansen blev født den 18- 5 - 1918 nummer 4 Knud Kristiansen (senere Faurholdt) født d= 29-12-1919 Knud var kun 9 måneder gammel da hans mor døde, den 14-10- 1920 og hun blev begravet den 21 - 10 - 1920 på Ørslev Kloster kirkegård vest for Tårnet i retning mod Hald, først da Børnene blev voksne kom der en mindesten på hendes Grav med indskriften Minde over Karen kristiansen + fauerholdt+ fra dine 4 børn. Sønnen Peder indhuggede selv bogstaverne og de tre brødre anbragte i fællesskab Stenen på graven, På dette tidspunkt var den gamle Komtesse Olga Spønnech levende -Hun boede på det gamle kloster - af en eller anden grund blev hun interesseret i hvad det var vi foretog os på Kirkegården , og sendte sin Gartner ud til os for at få at vide hvad vi lavede. Derefter blev vi indviteret til middag inde hos hende og vi fik klosteret forevist -Hun var dengang meget gammel . men åndsfrisk og stadig forfængelig -hvis vi henvendte os til hende måtte vi hverken sige -Du- eller De- men skulle på gammeldagsvis tiltale hende med §- Deres Nåde - Hun er forlængst død og er begravet ud for Tårnet i Kirkegårdens østlige Hjørne. hvor hendes mindesten er ved siden af ovennævnte Gartner. Så længe hun levede -sørgede hun for at der hvert år til Jul vlev sat en Blomst på Karen Faurholdts Grav.

Faurholdtgården i Sdr ørum blev da Jens Faurholdt døde, overtaget af hans Søsterdatter Edith Ramsdal fra hejlskov og dennes mand Bent det er stadig en pæn gård; men vel lidt gammeldags, den vil dog nok endnu i mange år kunne fortælle minder fra gammel tid.

LIDT OM KRISTIAN KRISTIANSENS SLÆGT FRA GAMMEL HALD

Fæstebønder og Hovbønder blev i gamle dage nærmest betragtet af Herremændene og adelen som hørende til den øvrige Besætning på Gårdene - det var ikke nødvendigt - syntes man - at indskrive deres navne i Kirkebøgerne hverken ved dåb eller begravelser; så derfor kan det være vanskeligt at efterforske en bondeslægt, når der ikke som i Faurholdtslægten er knyttet et specielt Navn eller sm tilfældet Ermegård og obersten Buchvaldt til forhistorien. Jeg vil prøve med det lidet jeg har fundet ud af -

Under Ørslev Kloster var der en fæstebonde født sidst i 1700 tallet der hed Jesper Laugssøn - deraf kan vi se at faderen hed Laug eller måske Lauge. Han havde en Fæstegård i Hald, ikke langt fra Klosteret hvad hustruen hed vides ikke; men de fik en Søn hvis navn var

Kristian Jespersen - Han blev gift med Maren Pedersen, de blev boende på Fæstegården i Hald, som lå midt i Byen på høre hånd, når vi kører i retning mod Skive. Den 31 - 1 - 1857 fik de en Søn som blev døbt den 1-3 -1857 med navnet Peder Kristiansen

Peder kristiansen født 31 - 1 - 1857 blev i 1886 gift med Amalia Jørgensen født 7 - 4 - 1868 og de fik selvejergård i gl.Hald. Denne gård er nu fuldstændig nedrevet da den kom til at ligge i vejen for den nye Skive landevej som krydser gl-Haldvejen på det sted hvor Gården lå. Trods det handicap det må have været at få venstre ben afsat ved knæet og gå på træben, passede Peder Kristiansen sammen med Amalia selv sin ejendom, ja meget mere - de fik sammen 10 Børn. Det var ikke helt gået af mode - at sønnen fik faderens Ærnavn som tilnavn, Bedstefar blev altid kaldt Per-Esber (jesper) eller pir med æ træben - Børnenes navne var - Kristian (den eneste Søn) Marie - Karen - katrine; Sine - Anne - Alma - Margrethe - Stinne - Ester. Peder Kristiansen døde den 26 - 4 - 1931 - 74 år gammel. Amalia Jørgensen døde den 30 - 1 - 1934 - kun 66 år gammel. De ligger begge begravet på Ørslev kirkegård deres mindesten står der endnu - Januar 1980 -

Kristian Kristiansen blev født den 5 - 8 - 1887 og blev døbt samme år den 28 august Faddere var Jørgen Kristiansen og Nikoline - Kristiansen (Faster og Farbror) desuden morbroderen Jørgen Jørgensen Højtideligheden var i Ørslev Klosterkirke. Kristian blev gift med Karen Faurholdt fra sdr Ørum den 7 - 11 - 1913. Bruden var fra en gammel anset slægt og det var vist ikke rigtig til måde hos hendes forældre især moderen havde vist tænkt sig noget mere velanskrevet Familie som Brudgom for Datteren ; men de kautionerede for Datter og Svigersøn så de kunne købe en mindre Gård i Rævind ved Sparkjær her gik de fallit under krigen fra 14 til 18 hvor Kristian var i meget lang tid indkaldt under sikringsstyrken? så det blev dem vist en kostbar historie; ihvertfald måtte børnene høre bebrejdelser over dette i mange år af deres Bedstemor Maren Fauerholdt, men Karen og Kristian var glade for hinanden og fik 4 børn inden karen døde altfor ung kun 33 år som tidligere nævnt.

Karen Faurholdt født 1 - 7 - 1887 og død den 14 - 10 - 1920 .

Kristian kristiansen stod nu alene med 4 børn den yngste under et år og den ældste lige begyndt sin skolegang Han havde på dette tidspunkt en lille ejendom i Hald ; men solgte denne efter hans Kone var død, Han byggede så en statsejendom på Sødal mark ved Rødding 7 km fra Viborg- Han giftede sig igen med en pige fra Aalborg der havde en dreng uden for ægteskab . Kristians nye kone hed Anine pedersen- hendes Far arbejdede på Cementfabrikken Danmark i Aalborg moderen var død- Dette Ægteskab var langt fra lykkeligt, hverken for Kristian eller hans fire børn, men de fik dog også 4 børn sammen den ældste heder Karen - Erik - Carl-Aage og Grete, Drengen hun havde med i ægteskabet hed Peter, til stor argrelse for den større Peder. Dette ægteskab vare i 14 år hvorefter de blev skilt. Kristian var nogle år allene men giftede sig så igen i 1944 med Marie Rasmussen de havde det i deres sidste år godt sammen so pentionister. Kristian Kristiansen døde den 11 -7-1958 knap71 år gammel Han er begravet på Aalborg Almen kirkegård øst for Ansgar Kirke, hvor også hans tredie hustru ligger begravet.

Kristian Kristiansen og Karen Faurholdt fik fire børn deres navneer
Marie Kristiansen født den 19 -9--1914 Hun blev den 19 gift
med Peder pedersen fra Viborg og de fik sammen 6 børn.

nr 2 -

Peder Kristiansen blev født den 1 - 2 - 1916 -han er opkaldt efter
farfaderen fra Gl Hald - Han blev den 22 - 1 - 1939 gift med
Olga Krogh født den 29 - 7 - 1916. De har sammen 3 børn.

nr 3-

Niels Faurholdt Kristiansen blev født den 18 - 5 - 1918 - han er
opkaldt efter Morfaderen i sdr Ørum. Han blev den 19 gift
med Gerda Pedersen fra Broager født den 19-7-27 De har 2børn.

nr 4 -

Knud Kristiansen (senere Faurholdt) blev født den 29 - 12 - 1919
Han blev i sønderborg gift med Ellen Lauritsen f. 6-5-1925
men hun døde efter kun 14 måneders ægteskab - de fik ingen Børn
og Knud er endnu i sit tressindstyvende år stadig Enkemand .

Jeg synes det er værd at nævne at Karen Faurholdt havde en stærk
tro på Gud, og at hun i den sidste tid bad meget for de Børn hun
snart vidste ville blive uden Mor, Hendes yngste Bror Alfred som
en af de allersidste dage besøgte hende (han var da 18 år) spurgte
hende om hun endnu var lige urolig for sine Børn , Hun svarede
ham så -Nu er det ikke så slemt, for hun havde af gud fået sikkerhed
for at de ikke ville få det så slemt, Det må have været svært at
skulle dø så ung og med disse svære tanker, når man så samtidig
ved hun var ældste datter fra et stort hjem der havde givet hende
høje tanker om en lys fremtid og så vide at derhjemme ved Mand
og børn var fattigdom og ingen Mor til at tage sig af børnene .

Fik vi Børn det godt? Vi har vel i de tider vi er vokset op i
haft det som Børn i vores kreds allesammen har haft det, jeg synes
vi kan sige vi har klaret os godt og livet har været om ikke uden
genvordigheder - så dog tåleligt for os alle fire børn af Karen
og Kristian Kristiansen.

SKREVET DEN 10 JANUAR 1980.

Peder Kristiansen Søn af Kristian Kristiansen og Karen Faurholdt Blev født den 1 - 2 - 1916 i Rævind ved Sparkjær. Han blev døbt i Tårup Kirke i Fjends Herred - blev konfirmeret i Almind Kirke April 1930 og gift i Ansgar Kirke i Aalborg den 22 - 1 - 1939 - 23 år gl. Bruden var Olga Johanne Krogh født den 29 - 7 - 1916. 22½ år gammel Datter af Murermester Niels Krogh og Hustru Kirstine Palsgård Jensen boende i Gudumholm. Olga og Peder Kristiansen har følgende børn.

Nr 1 -

Aina Solveig Kristiansen født den 17 - 3 - 1942. døbt i Ansgar kirke

Nr 2 -

Elin Vita Kristiansen Født den 3 - 9 - 1950. døbt i Ansgar Kirke.

Nr 3 -

Esben Faurholdt Kristiansen F. d. 26-10-1954. døbt i Ansgar kirke.

Nr 4 -

Merete Solveig Kristiansen Født den 13 - 1 - 1961. Er barnebarn og Datter af Aina Solveig og hendes første mand Kurt Larsen (skilt)

Olga Kroghs Bedsteforældre (fadersiden)

Ernst Kristian Krogh Født den 28 - 5 - 1863. Død den 30 - 12 - 1920 og blev begravet den 6 januar 1921. Hans hustru var Johanne Andreassen født den 14 - 2 - 1863 og død 1935 - 72 år gammel. De er begge begravet på Gudumholm Kirkegård hvor deres mindesten endnu står De havde en mindre gård på det man kalder Gudum Kjær og har før i tiden været en Fæstegård under Lindenoorg Gods.

De fik Sønnen Niels Kristian Krogh som blev født den 26 - 1 - 1892 han er endnu i dag 88 år gammel i bedste velgående, Han blev gift med Kirstine Jensen født den 13 - 7 - 1893 og var datter af Anton Jensen og Marie Levisen fra lille Vorde. Kirstine Jensen (Krogh) døde den 15 - 2 - 1977 efter 8 år på pleiehjemmet i store Vorde. Hun led

af lammelse efter en Hjerneblødning. Sammen med Manden fik hun 9 Børn

Di kan nævnes i rækkefølge


Halger Født den 21 - 9 - 1914 blev gift med Gerda,
 Marie Født den 18 - 6 - 1915 blev gift med valdemar
 Olga Født den 29 - 7 - 1916 blev gift med Peder
 Henry Født den 5 - 8 - 1918 blev gift med Anna
 Anne Født den 29 - 7 - 1920 blev gift med Laurids
 Ella Født den 20 - 10 - 1923 Hun døde den 1943
 Betty Født den 16 - 7 - 1924 blev gift med henning
 Tove født den 3 - 9 - 1930 blev gift med Børge
 Poul Født den 26 - 3 - 1933 Han døde den 6 - 3 - 1973

Olga Johanne Kroghs Mor Kirstine Jensen var datter af Anton Jensen og Marie Levisen der havde et lille stråtaget Hus i lilleVorde, Huset ligger der endnu. Når man kommer fra Vejen der kommer fra lundby Krat, skal man krydse vejen der går gennem byen, da ligger det på venstre hånd lige efter et meget gammelt Udhus - Dette Udhus hørte til den gård der engang ejedes af Anton Jensens Far, og hvor han var født. Marie Levisens Mor var Jordemor og boede i Sejlflod i jordemorhuset - Hun blev aldrig kaldt andet end Madam Levisen

Hvis jeg får lejlighed til det- eller måske en anden får muligheden Kunne jeg tænke mig at få undersøgt hvor navnet -Levisen - stammer fra, Vi ved jo det var skik at bruge Faderens Fornavn som efternavn før i tiden og da -Levi - er af Jødisk herkomst kunne det jo tænkes at den forfar der bar navnet var Jøde, selv om vi ved også mange Danskere bærer jødiske navne.

Jeg vil til sidst nævne at det meste af denne Slægtshistories optegnelser skyldes Mor-karen faurholdts - Fætter - den nu afdøde Pastor Lundø som var Præst i Fly. Oplysningerne stammer for en dels vedkommende -fra kirkebøgerne for Kobberup Feldingbjerg som man begyndte at føre i 1688 da Kong Kristian den 4 + 5 + Matrikelfortegnelse udkom- det var så op til Præsterne hvor udførligt de ville skrive i Kirkebøgerne Jeg har selv en enkelt gang været på Landsarkivet i Viborg - vil man have mere at vide - længere tilbage - er stedet der; men man skal have god tid.

Peder Kristiansen



PEDER KRISTIANSEN
PALUDAN MØLLERVEJ /35
9000 Aalborg
Tlf 122047